



## Νέα Πόλη μας Ενώνει

Χωρίς διάθεση για στείρα αντιπολίτευση η δημοτική παράταξη «νέα πόλη μας ενώνει» ξεκίνησε τη θητεία της στο Δημοτικό Συμβούλιο του νεοσύστατου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Έχοντας διατελέσει δήμαρχος της Φιλοθέης για οκτώ συνεχή χρόνια είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά τις συνέπειες από την άσκηση στείρας και μονόπλευρης αντιπολίτευσης. Θεσ από πικρία που έχασαν τη δημοτική αρχή ή για διάφορους άλλους λόγους, τα περισσότερα μέλη της δημοτικής μειοψηφίας που βρέθηκαν απέναντί μας κατά τη διάρκεια της θητείας μας, άσκησαν πυκνά-συχνά αντιπολίτευση γεμάτη από εμπάθειες και παρωχημένες τακτικές. Θυμάμαι ότι πολλές φορές κατά τη διάρκεια ορισμένων δημοτικών συμβουλίων ορkiζόμουν μέσα μου ότι όταν κάποια στιγμή βρεθώ στην αντιπολίτευση - γιατί είχα και έχω πλήρη συνείδηση ότι όλα τα αξιώματα είναι παροδικά- δεν θα καταδεχθώ ποτέ να ασκήσω τέτοιου είδους αντιπαραγωγική και επιζήμια αντιπολίτευση.

Είναι κοινά παραδεκτό ότι το έργο της δημοτικής αρχής στο νέο ενιαίο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, είναι δύσκολο και έχει την ατυχία να συμπύπτει με μια οικονομική συγκοιρία που κάθε άλλο παρά ευνοεί το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν προφανές ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να σταθεί καλά στα πόδια του από την αρχή ο νέος δήμος. Η δική μας δημοτική παράταξη θέτει την όποια γνώση και εμπειρία έχει αποκτήσει στη διάθεση της νέας δημοτικής αρχής για το καλό του νέου δήμου.

Δεν μπορώ να κρύψω πάντως το αυξημένο μου ενδιαφέρον για τη Φιλοθέη. Είναι λογικό αφού όχι μόνο κατείχα για οκτώ χρόνια το αξίωμα του δημάρχου της πόλης, αλλά και λόγω του ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Φιλοθέη. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να επισημάνω δυο-τρία πράγματα που κρίνω ότι μπορούν να εύκολα να διορθωθούν.

Αρκετά δενδράκια που είχαν φυτευθεί στα Άλση της Φιλοθέης την τελευταία διετία ξεράθηκαν επειδή δεν ποτίστηκαν επαρκώς το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ενδεχομένως οι νέοι υπάλληλοι του δήμου να μην γνώριζαν που ακριβώς βρίσκονταν για να τα ποτίσουν. Πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν. Στη διάθεσή τους για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Επίσης, το σιντριβάνι της Πλατείας Δροσοπούλου, σήμα κατατεθέν της πλατείας, δεν λειτουργεί εδώ και πολλούς μήνες. Μπορεί κάλλιστα να επαναλειτουργήσει με μια απλή συντήρηση των αντλιών του. Δεν ρίχνω ευθύνες σε κανέναν. Κάθε αρχή και δύσκολη. Είναι όμως κρίμα το σιντριβάνι λόγω της αχρηστίας του να έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης.

Πριν ολοκληρώσω το πρώτο άρθρο μας στο δημοτικό περιοδικό, θα ήθελα να ευχηθώ στη δημοτική αρχή καλή και δημιουργική θητεία προς το καλό του προαστίου μας. Εμείς, όπου μας χρειαστεί, θα είμαστε δίπλα της.

Θεόφραστος Οικονομίδης Επικεφαλής Παράταξης «νέα πόλη μας ενώνει»  
Δημοσιεύτηκε στο Παράθυρο Σεπτεμβρίου 2011