



## Editorial Παράθυρο

Δεκέμβριος 2011

Φίλες και φίλοι,

Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού. Υπό κανονικές συνθήκες, οι μέρες που έρχονται, τα Χριστούγεννα αλλά και η έλευση του Νέου Χρόνου, είναι μέρες χαράς και διασκέδασης, αισιοδοξίας και ελπίδας.

Όμως οι φετινές γιορτές δεν είναι σαν τις άλλες. Η πατρίδα μας και η κοινωνία δοκιμάζουν τις αντοχές τους υπό το βάρος των συνεπειών μιας πρωτοφανούς κρίσης. Μιας κρίσης που αν και δεν τη βιώνουμε όλοι στον ίδιο βαθμό, σίγουρα μας επηρεάζει όλους. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες στιγμές, οφείλουμε όλοι μας να στηρίξουμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, το διπλανό μας που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε τη δική μας συμπαράσταση. Τις μέρες που έρχονται μπορούμε με τις πράξεις μας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να δώσουμε ουσιαστικό νόημα στις έννοιες αλληλεγγύη και κοινωνική προσφορά.

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού θα αναλάβει τις μέρες των Εορτών, αλλά και στη συνέχεια, ουσιαστικές πρωτοβουλίες, με την βοήθεια δεκάδων ευαισθητοποιημένων εθελοντών συμπολιτών μας, για να στηρίξει αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη από την συμπαράστασή μας. Στις δύσκολες μέρες που έρχονται, ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ανάληψη δράσεων που στόχο έχουν να αναδείξουν το ανθρώπινο πρόσωπο μας.

Κι αυτό θα το κάνουμε παρά τη δύσκολη θέση που ως θεσμός έχουμε περιέλθει, εξαιτίας της αδιαφορίας της Πολιτείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που η ίδια έχει αναλάβει και θεσμοθετήσει απέναντι στην Αυτοδιοίκηση. Στην ασυνέπεια και το φαρισαϊσμό της Κεντρικής Εξουσίας, δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Θα αντιπαρατάξουμε το περίσσευμα ανθρωπιάς της τοπικής κοινωνίας μας, θα κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα της Ελπίδας που μας φέρνουν τα Χριστούγεννα.

Γιατί έτσι θα περάσουμε τα δύσκολα που έρχονται.

Εύχομαι Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

Παντελής Ξυριδάκης

Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού