



Τέλος της εποχής των «Αρχόντων» ήλθε η εποχή των Συναινέσεων

Ζούμε μια εποχή γεμάτη ερωτηματικά, προβληματισμούς και κυρίως αδιέξοδα. Αυτά που ως διά μαγείας πολιτικοί μάγοι, άλλης εποχής αφού δημιουργούσαν και επέλυαν, σήμερα σαν κουβάρι ή ως γόρδιος δεσμός, σε μείζονες υποθέσεις, περιμένουν να χρησιμοποιήσει κάποιος το ξίφος του...

Δεν ζούμε όμως στην εποχή του Μεγαλέξανδρου. Τα προβλήματα δεν επιλύονται με ευχολόγια, ούτε με προσωπικές παρεμβάσεις, από πεφωτισμένους ηγέτες. Δυο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: Ή οι πεφωτισμένοι ηγέτες δεν υπάρχουν πλέον ή τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν επιλύονται ή συμβαίνουν και τα δύο μαζί. Μάλλον το τελευταίο. Έτσι κάπως δημιουργήθηκε η ανάγκη για συναινέσεις. Συμφωνίες, σε όλα τα επίπεδα, για να επιλυθούν θέματα. Και ειδικά τα θέματα που απαιτούν την μέγιστη δυνατή βοήθεια, είναι εκείνα που έχουν σχέση με τα προβλήματα του κόσμου. Προβλήματα καθημερινά, που σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής μας, με την καλύτερευση των συνθηκών διαβίωσής μας, με την υγεία μας, την εξυπηρέτησή μας, το πράσινο, την ανάπτυξη, την έλλειψη στρες-άγχους. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων απαιτεί συναινέσεις.

Ενάμιση χρόνος και πλέον, έχει περάσει στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και τα προβλήματα αυξάνονται. Εκείνοι που υποτίθεται ότι θα δρομολογούσαν την λύση τους, αναλώνονται σε εκθέσεις ιδεών και υπεκφυγές, αόριστα λόγια και υποσχέσεις.

Το πράσινο, σε μια περιοχή που είχε να επιδείξει το πρώτιστο στοιχείο της ποιότητας ζωής, που ήταν ακριβώς η ανάπτυξη του πράσινου, φθίνει συνεχώς. Τίποτε δεν θυμίζει πια την Κηπούπολη Φιλοθέης, το καταπράσινο Ψυχικό, την καλαισθησία του Νέου Ψυχικού. Σκουπίδια παντού, το πράσινο μειώνεται, σοβαρές παρεμβάσεις όπως τα οικοδομικά τετράγωνα 15 και 16 το κτήμα Καραμπαση οι κυκλοφοριακές μελέτες που θα ανακούφιζαν ιδίως το Ψυχικό και την Φιλοθέη μένουν μετέωρες και δεκάδες άλλα ζητήματα δεν βρίσκουν λύσεις.

Οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας του Νέου Ψυχικού, που αποτέλεσαν πρότυπο για όλη τη χώρα, σε μικρό χρονικό διάστημα-κάντε μια βόλτα στην οδό Σεφέρη-θα έχουν γίνει...υπόγειες διαβάσεις. Κυβόλιθοι, χωρίς συντήρηση, χωρίς αντικατάσταση των κατεστραμμένων κομματιών τους, έχουν βυθίσει ένα μέτρο κάτω το επίπεδο των δρόμων. Και ο δήμος κοιμάται.

Δεκάδες προβλήματα παραμένουν άλυτα, αναμένοντας τον πεφωτισμένο εκείνο πολιτικό άνδρα, της τοπικής αυτοδιοίκησης που με το ξίφος του θα...κόψει τον Γόρδιο δεσμό...Ερώτηση, προβληματισμός, κανένας. Οι συναινέσεις στο στάδιο αυτό, του επιπέδου της δημοτικής αρχής και η συνεννόηση, είναι άγνωστη λέξη. Η απλή φιλική προτροπή του δημάρχου, στην πλατεία της πόλης «για πέστε μου ρε παιδιά τι γίνεται» που γινόταν για να μάθει τα προβλήματα του κόσμου, είναι άγνωστη στάση από την σημερινή δημοτική αρχή του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Άνευ αντικρίσματος και ουσίας συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, δεν επιλύουν προβλήματα αλλά δημιουργούν νέα. Δεν έχει κανείς την διάθεση από την δημοτική αρχή, να καθήσει να συζητήσει σοβαρά τα προβλήματα του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Να επιδιώξει συναινέσεις, συμφωνίες, με όλες τις δημοτικές



ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

παρατάξεις, να ακούσει τα προβλήματα, όπως μεταφέρονται στους δημοτικούς συμβούλους, να καθήσει μαζί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων, που ολοένα και περισσότερο οξύνονται. Κάποιο μαγικό χέρι περιμένουν ορισμένοι να επιλύσει προβλήματα. Μέχρι στιγμής τα αυξάνει...

Όσοι δεν έχουν κατανοήσει τα βαθύτερα μηνύματα των καιρών, για συναινέσεις, συνεργασίες και αλληλοβοήθεια, θα απομονωθούν... Δεν θα ξεπεράσουν τα προβλήματα, χωρίς να ζητήσουν συνεργασίες και βοήθεια. Αυτή θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά για όσους πράγματι αγαπούν τον τόπο τους, ποτέ δεν είναι αργά...

Εμείς εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε. Έτοιμοι πάντα να προσφέρουμε στον τόπο μας, συνεργαζόμενοι με αυτούς που υποσχέθηκαν να λύσουν προβλήματα και τα αύξησαν, με εκείνους που δεν βλέπουν τις λύσεις και οξύνουν καταστάσεις, αλλά δεν ζητούν εναλλακτικές λύσεις.

Εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε τον τόπο μας...

Παντελής Χαροκόπος Επικεφαλής Παράταξης «Ενωτική Κίνηση»
Δημοσιεύτηκε στο Παράθυρο Ιούνιος 2012