



Στο Κλίμα της Εποχής

Είναι φυσικό όλες οι σκέψεις μας, εδώ και καιρό, αλλά ιδίως μετά τις πρόσφατες εκλογές και με τα πρόσφατα γεγονότα να επηρεάζονται από το γενικό κλίμα.

Η αβεβαιότητα είναι το κυρίαρχο αίσθημα.

Αβεβαιότητα για τις δουλειές μας, για τα εισοδήματά μας, για τη λειτουργία του κράτους μας, για το μέλλον των θεσμών μας και για τα εθνικά θέματα της χώρας μας (μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και το Ευρωπαϊκό μας μέλλον). Το κλίμα αυτό προκαλεί πολλές κριτικές σκέψεις για τα δημοτικά μας πράγματα.

Ο δήμος μας πρέπει να προσαρμοσθεί στην πραγματικότητα, δηλαδή στην πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και να έχει μοναδική έννοια τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων του. Η νοοτροπία ότι ο δήμος μας είναι πολύ μικρός και δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα δεν στέκει. Ολοι πρέπει να συμπεριφερθούν σωστά για να υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διάφορες δικαιολογίες που «επιτρέπουν» σε κάθε μονάδα να αυτοεξαιρείται από τις υποχρεώσεις της είναι επικίνδυνες, γιατί οδηγούν τη χώρα έξω από τους στόχους της.

Αλλά και μείς σαν δημότες δεν πρέπει να θεωρούμε ότι τα συμβαίνοντα στο δήμο μας είναι ασήμαντα σε σχέση με τα μείζονα προβλήματα της χώρας. Το σωστό είναι να τα αντιμετωπίζουμε σαν μέρος του προβλήματος της χώρας.

Ετσι τίθεται το ερώτημα για το τι κάνει μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο δήμος μας και πόσο συμβάλλει στην επιτυχία των εθνικών μας στόχων. Δυστυχώς η απάντηση είναι απογοητευτική και αυτό δεν λέγεται από αντιπολιτευτική διάθεση, αλλά αποτελεί το συμπέρασμα της επισκόπησης των δημοτικών δράσεων.

Η οικονομική περισυλλογή και η εξοικονόμηση πόρων είναι βασικό καθήκον. Ταιριάζουν με αυτό οι πολυτελείς ενημερωτικές εκδόσεις του δήμου μας; Ταιριάζει με αυτό η κοστοβόρος μέριμνα υπέρ των τετραπόδων του δήμου μας; Ταιριάζει με αυτό η οργάνωση εορταστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων (Καθαρά Δευτέρα, Καρναβάλι κλπ); Ταιριάζει με αυτά μη αξιοποίηση δημοτικού προσωπικού (π.χ. δημοτική αστυνομία) που θα μπορούσε να προσφέρει έργο ανάλογο με το κόστος λειτουργίας του; Και άλλα πολλά.

Αλλά και αλλού υπάρχει πεδίο κριτικής. Το θέμα των ελευθέρων χώρων στη περιοχή του Φάρου στο Ν. Ψυχικό αντιμετωπίζεται όπως την εποχή της ευμάρειας. Προβλέπουμε σαν δήμος απαλλοτριώσεις εκατομμυρίων ευρώ, που δεν έχουμε, ή άλλες κατασκευές με πόρους τους οποίους δεν έχουμε και δεν υπάρχουν. Ετσι ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και περιμένουμε τη λύση ερήμην μας, για να μπορούμε τότε να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν μας αρέσει. Αλλά και στο θέμα της αναβάθμισης της περιοχής του Φάρου στο Ν. Ψυχικό, με αποτελεσματική εποπτεία της τήρησης των όρων λειτουργίας των διαφόρων εστιατορίων και καφέ, πολλά λέγονται με θόρυβο χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Τέλος υπάρχουν και σαφείς ενδείξεις παραβίασης, από το Δήμο μας, της εθνικής δημοσιονομικής πολιτικής με διάφορα τεχνάσματα. Αυτό εκτός από κακό είναι και επικίνδυνο δείγμα αναρχίας.



ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Στην εποχή που ζούμε ρόλος του κάθε δήμου, άρα και του δικού μας, είναι η συμμετοχή του στην εθνική προσπάθεια της χώρας.

Ο δήμος μας μοιάζει να απουσιάζει από την προσπάθεια αυτή.

Ο λόγος της παράταξής μας δεν πρέπει να εκληφθεί σαν αντιπολιτευτικός. Είναι έκφραση απογοήτευσης για τη σύμπλευση του δήμου μας στην κακή πορεία της χώρας.

Α. Καμάρας Επικεφαλής της Παράταξης «Μία Όαση»
Δημοσιεύτηκε στο Παράθυρο Δεκέμβριος 2012