



Ας Επανέλθει το Αστέρι της Βηθλέεμ στις Σύγχρονες Αξίες κι ας Φωτίσει την Πατρίδα και τους Έλληνες

Μια νέα διαφορετική ζωή μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, έχουν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες πολίτες. Απογυμνωμένοι πλέον από τα άλλοθι του παρελθόντος, διαβλέπουν ότι η λύση στο οποιοδήποτε πρόβλημα, δεν είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπισθεί με αφορισμούς...Χρειάζεται μεθοδικότητα, καρτερικότητα, υπομονή και κυρίως προγραμματισμό η νέα εποχή.

Όχι γιατί τα φάγαμε όλοι μαζί- κι αυτό το γνωρίζει ακόμη και ο κος Πάγκαλος-ωστόσο φέρουμε ευθύνη γι αυτούς που επιλέγουμε να μας διοικήσουν γι αυτούς που επιλέγουμε να μας κυβερνήσουν για όλους αυτούς που τόσα χρόνια δεν είχαν ούτε ένα δράμι μυαλό, να κατανοήσουν ότι έπρεπε να διαμορφώνουν μια άλλη πολιτική κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα ,στον τόπο μας. Φυσικά και οι ξένοι, πάντα άσπονδοι φίλοι μας, δεν είναι τα αγαθά παιδιά, που απλώς προσέτρεξαν να μας βοηθήσουν. Είναι σαφέστατο ότι μας καταδυναστεύουν, ότι θέλουν να αποσπάσουν ,εάν ήδη δεν το έχουν κάνει ένα κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας, θέλουν με απλά λόγια «να τα πάρουν όλα».Να τα αποσπάσουν από έναν λαό υπερήφανο, που είναι προκλητικό, αλλά ζούσε καλύτερα απ' όλους τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Με κλεμμένα θα μου πείτε, αλλά θα«πλατειάσει» πολύ η συζήτηση εάν σταθούμε στο ποιος κλέβει ποιον...

Μέσα σε αυτό άθλιο επικίνδυνο τραγικό περιβάλλον, όπου οι Έλληνες υποφέρουν και δεν φαίνεται στον ορίζοντα ελπίδα, οι δήμοι τα κύτταρα της Δημοκρατίας αντιστέκονται. Λενε όχι, στις περικοπές με δυναμικούς τρόπους, λενε όχι στην καταπάτηση κεκτημένων, λενε όχι στα επιπλέον χαράτσια στους δημότες. Ειδικά σε αυτό το τελευταίο, θα πρέπει οι δημοτικοί άρχοντες να προσέξουν, να μην ταυτισθούν με τις αναγκαστικές αθλιότητες της εποχής μας. Όχι πρόσθετα χαράτσια στους δημότες μας και κυρίως όχι πρόσθετα βάρη, στις πλάτες μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και συνταξιούχων.

Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα. Εντελώς προστατευτικός, απέναντι στους δημότες, που έχουν γονατίσει με τις άδειες τσέπες και την απόγνωση. Οι δήμοι πρέπει να σταθούν δίπλα στους δημότες τους. Με φροντίδα, κυρίως προγραμματισμό σωστό και προτεραιότητες αναγκαίες. Με τον τρόπο αυτό, θα διατηρηθεί ο κοινωνικός ιστός, στο πλέον σταθερό κομμάτι αυτό της κοινωνίας, που από τον ίδιο του τον ρόλο μιλά για συνεργασία, συναίνεση και αλληλοβοήθεια:Τους δήμους. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, είναι εκείνοι που βαστούν πλέον τους ανύπαρκτους σε επίπεδο κράτους δεσμούς των πολιτών-δημοτών με την τοπική διοίκηση. Σε αυτούς έλαχε ο κλήρος να αντισταθούν στην λαίλαπα των αισχρών επιδιώξεων και της σαρωτικής αλλαγής στην ζωή των Ελλήνων. Υπό την έννοια αυτή, είναι διπλάσιες οι ευθύνες των τοπικών παραγόντων και σχετίζονται φυσικά με την σύνθεση των απόψεων και τον συγκερασμό των διαφορετικών τάσεων.

Εγωισμοί, εγωκεντρισμοί, αποφασίζουμε και διατάζουμε δεν είναι πλέον ανεκτοί από την κοινωνία. Τα προβλήματα της καθημερινότητας, θα πρέπει να επιλύονται με συναίνεση και κυρίως με διάλογο. Οι διαφορετικές απόψεις, δεν πρέπει πλέον να εκλαμβάνονται ούτε και να διατυπώνονται φυσικά, ως μέσον αντιπολιτευτικής διαθέσεως, αλλά ως διέξοδος στα κατά τόπους προβλήματα.



ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Κάπως έτσι ελπίζουμε αγαπητοί συνδημότες Φιλοθέης-Ψυχικού ,να βαδίσουμε στον επόμενο χρόνο. Ένα χρόνο –το 2013 –δύσκολο χρόνο ορόσημο, για το πώς θα παει η πατρίδα ,πως θα βαδίσει στους δύσκολους δρόμους, που άλλοι επέλεξαν, αλλά για τους οποίους όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Με σύνεση, διάθεση αλληλεγγύης και κυρίως με υψηλό το φρόνημα, γιατί η Ελλάδα η κοιτίδα του πολιτισμού, άντεξε χρόνια τους βαρβάρους θα αντέξει και την ευρωπαϊκή βαρβαρότητα –άλλωστε άλλος δρόμος δεν υπάρχει-και με την βοήθεια του Θεού και του εθνικού ενστίκτου αυτοσυντήρησης, ας ελπίσουμε ότι θα περάσουμε σε άλλη διάσταση καθημερινότητας και σχέσεων με το κράτος και την κοινωνία.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι ολόψυχα σε κάθε δημότη και στις οικογένειές σας, ότι καλύτερο μπορεί να περιμένουμε τον καινούργιο χρόνο. Και φυσικά πάντα κοιτούμε, φροντίζουμε, τους διπλανούς μας και τους πάσχοντες. Όλους αυτούς που η φτώχεια και η ανέχεια, αποτελούν καθημερινή συντροφιά...

Με πολύ απλά λόγια συνδημότες: ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Με ελπίδα, ότι στο βάθος θα υπάρξει ένα φως: Ας επανέλθει το...παραδοσιακό αστέρι της Βηθλεέμ στις σύγχρονες αξίες μας κι ας φωτίσει τις καρδιές και τις ζωές των Ελλήνων.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Παντελής Χαροκόπος, τ. Δήμαρχος Νέου Ψυχικού

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Χρυσούλα Πλιώτα

Θανάσης Χανακούλας

Τοπικοί Σύμβουλοι

Ελένη Κατσούλη

Μαρία Λιατοπούλου

Μαρτίνα Διαμαντάρα

Δημοσιεύτηκε στο Παράθυρο Δεκέμβριος 2012