



Δεν Μηδενίζουμε τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής...

«Δεν μηδενίζουμε τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής αλλά και δεν μασάμε το λόγια μας μπροστά στη δημοτική αδράνεια και πρακτική». Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο Δημοτικής διακυβέρνησης και τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου, σε βασικούς τομείς διαχείρισης και στις τρεις δημοτικές Κοινότητες, παραμένουν άλυτα:

ΠΡΑΣΙΝΟ: ο μεγάλος «ασθενής»

Όταν γυρίσεις το βλέμμα σου να δεις τα παρτέρια και τις πλατείες του Νέου Ψυχικού «καίγεται» η ψυχή σου από εγκαταλελειμμένα δέντρα και φυτά ξεραμένα. Στη Φιλοθέη, περί το πρώην Δημαρχείο, δηλαδή σε κεντρικό σημείο του Δήμου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια των υπευθύνων, τα δέντρα είναι επί σειρά ετών ακλάδευτα και απεριποίητα. Μνημειώδης δε, παραμένει, η αθέτηση της βασικής προεκλογικής υπόσχεσης προς τους Φιλοθεάτες για τη φύτευση του περίφημου Αλσους Καραμπάση. Πρόκειται για ξεκάθαρη αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλημα! Αντίθετα, στο Ψυχικό και στο Νέο Ψυχικό εξόργισε τους συμπολίτες μας η σπουδή της Δημοτικής Αρχής να κόψει μεγάλα δέντρα στα πεζοδρόμια των σπιτιών τους, τα οποία είχαν από χρόνια φυτευτεί από τους ίδιους. Κάποιοι εξ' αυτών, μάλιστα, εξεδίωξαν κακήν- κακώς τους δημοτικούς εργάτες, θεωρώντας τους επιδρομείς ξυλοκόπους!

Είναι πλέον προφανές ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη του πρασίνου εναπόκειται στην φιλοτιμία των δημοτών. Εμείς απευθυνόμενοι στην Δημοτική αρχή επισημαίνουμε ότι η ραθυμία δεν είναι το ενδεδειγμένο φάρμακο! Επιβάλλεται ΤΩΡΑ μια άλλη θεώρηση και αντιμετώπιση του προβλήματος αποκατάστασης και διατήρησης του πρασίνου.

Δημοτικά έργα: 0 + 0 + 0 = 0

Στην πλατεία Χρυσοχόου(επί της Δημ. Βασιλείου) στο Νέο Ψυχικό, σε αυτό το Μνημείο Καταστροφής Κοινοχρήστου Χώρου, που στοίχισε πάνω από 300.000 ευρώ(!)φυτεύουν θάμνους για να καλύψουν την περιβαλλοντική «ασχήμια» και κακοποίηση της πλατείας από τους όγκους των τσιμέντων. Αντίθετα, ούτε ένα ευρώ δεν έχουν διαθέσει για την πλατεία της Παλιάς Αγοράς στο Ψυχικό, ένα κοινόχρηστο χώρο που κέρδισε αμετάκλητα ο Δήμος μετά από 20ετή δικαστικό αγώνα. Η πλατεία παραμένει μέσα στο χώμα, ως εργοτάξιο-χώρος εναπόθεσης μπάζων της πλειονότητας των έργων που πραγματοποιούνται στο Προάστειο αλλά και κάθε λογής απορριμάτων περαστικών που θεωρούν ότι ο εν λόγω χώρος αποτελεί «χωματερή» του Δήμου μας.

Το ίδιο ισχύει και για την κηρυγμένη διατηρητέα Παιδική Χαρά Πικιώνη στη Φιλοθέη, η οποία αν και ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου το 2002, σήμερα, μόλις 11 χρόνια μετά, είναι σε πλήρη κατάρρευση εξαιτίας της μη διάθεσης ούτε ενός ευρώ για τη συντήρηση και σωστή λειτουργία της.

Είναι γεγονός ότι, η επελθούσα οικονομική κρίση οδήγησε πράγματι (και ορθά) στον περιορισμό της αλόγιστης δαπάνης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, δεν μπορεί όμως να αποτελεί τη δικαιολογία της απόλυτης αδράνειας στην στοιχειώδη αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου μας. Πολλώ μάλλον όταν αυτός είναι εύρωστος, οικονομικά!

Ζωή Ράπτη Επικεφαλής της Παράταξης «Δημοτική Συμπολιτεία»
Δημοσιεύτηκε στο Παράθυρο Ιουνίου 2013