



ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

Αγαπητές Συνδημότισσες, Αγαπητοί Συνδημότες

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ζούμε καθημερινά την τραγική εγκατάλειψη της πόλης μας. Μιας πόλης που θα έπρεπε οι δομές της να διευκολύνουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της και όχι να την εμποδίζουν. Οι πολίτες απαιτούν από την Διοίκηση Ξυριδάκη να δράσει εποικοδομητικά προς όφελός τους και όχι να λειτουργεί πυροσβεστικά βάζοντας τα μεγάλα προβλήματα κάτω από το χαλί. Φοβόμαστε αγαπητοί συνδημότες ότι οι προτεραιότητες της διοίκησης έρχονται σε αντίθεση με τα απλά καθημερινά θέλω των δημοτών. Αρκεί κανείς να κάνει μια βόλτα στις πλατείες και στις γειτονιές του Νέου Ψυχικού για να διαπιστώσει την τραγική κατάσταση που επικρατεί.

Αν θα μπορούσαμε να καταγράψουμε μερικά από αυτά τα σημεία θα ήταν αρχικά η πολύπαθη Πλατεία Ελευθερίας στο Νέο Ψυχικό. Μια πλατεία που παλιότερα αποτελούσε στολίδι για το προάστιο μας, σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Από το γεγονός ότι το σιντριβάνι της χρησιμεύει σαν σκουπιδότοπος και αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τα μικρά παιδιά, έως τις τραγικές συνθήκες του εδάφους που παίζουν οι μικροί μας φίλοι, διαπιστώνει κανείς την πλήρη εγκατάλειψη.

Επίσης, η γνωστή πλατεία της Πεδιάδας εκτός από ότι αποτελεί πηγή μόλυνσης γιατί δεν την συντηρεί κανένας, αποτελεί πλέον ένα απαγορευτικό σημείο συνάθροισης και άθλησης.

Συνεχίζοντας, μεγάλο ζήτημα αποτελεί και η πλατεία Χρυσόχου. Μια τσιμεντόπλατεία, παρατημένη, με τσιμεντένια αυλάκια χωρίς νερό, και το ερώτημα μεγάλο.. Μετά από τόσα χρόνια τελικά έχει παραδοθεί επίσημα από τον εργολάβο; Και αν έχει παραδοθεί πως παραδόθηκε σε αυτό το «χάλι»;

Τέλος, η πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Εδώ θα τολμήσουμε να πούμε ότι ίσως και να λησμονήσουμε την παλιά μας πλατεία μπροστά σε αυτό το τερατούργημα που τελικά βλέπουμε. Με φωτιστικά που τουλάχιστον χαλάνε την αισθητική μας και το τσιμέντο έναντι των δέντρων να υπερτερεί, τα μεγάλα έργα πνοής από την Διοίκηση Ξυριδάκη γίνονται «Φούσκες και πυροτεχνήματα».

Κλείνοντας να γνωρίζετε ότι θα είμαστε αιχμηροί σε όλα αυτά τα οποία σπασμωδικά γίνονται και επιβαρύνουν την ζωή της πόλης μας παρά την διευκολύνουν. Ίσως θα έπρεπε τα μέλη της διοίκησης να περπατούν στους δρόμους και στις γειτονιές καμιά φορά για να βλέπουν να ακούν και να αφουγκράζονται τον παλμό της κοινωνίας.

Η Ενωτική Κίνηση έχει γαλουχηθεί σε αυτή τη λογική, γι' αυτό και πάντα θα παρεμβαίνει καταλυτικά σε όλα τα κακώς κείμενα που δημιουργεί η Διοίκηση με κύριο γνώμονα την καλύτερη ποιότητα των δημοτών μας.

Με εκτίμηση,
Παντελής Χαροκόπος
Επικεφαλής Ενωτικής Κίνησης Φιλοθέης – Ψυχικού
Δημοσιεύτηκε στο «Παράθυρο» Ιουλίου 2015