



ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

Αγαπητές Φίλες - Αγαπητοί φίλοι,

Σε μία δύσκολη εποχή που το αυτονόητο αποτελεί είδος προς εξαφάνιση, οι επιλογές της διοίκησης ταυτίζονται απόλυτα με τις έννοιες της εγκατάλειψης και της αδιαφορίας. Αν αναλογιστούμε τις τεράστιες καθυστερήσεις σε μία σειρά από στοιχεία της καθημερινότητας του πολίτη μας, είναι βέβαιο ότι το τελικό αποτέλεσμα μόνο θετικό δεν είναι.

Σίγουρα, από την πρώτη στιγμή ξέραμε ως συνδυασμός ότι η πλειοψηφούσα παράταξη της πόλης μας δεν έχει την δυνατότητα να βάλει μεγάλους στόχους και πόσο μάλλον να τους επιτύχει. Είναι μεγάλη, δυστυχώς, η απόσταση από αυτό που εμείς ονομάζουμε «ΌΡΑΜΑ» για μία «Πόλη - Πρότυπο».

Φάρος Νέου Ψυχικού –Σάββατο Μεσημέρι –Μέσα Οκτωβρίου 2015.Μια περιοχή παρατημένη στο έλεος της. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα να διακόπτουν την κυκλοφορία, κολωνάκια πλαστικά ατάκτως τοποθετημένα, πολίτες να προσπαθούν να περπατήσουν ανάμεσα σε εμπόδια, ασφυκτική κίνηση από τον κόμβο έως την Αγία Σοφία και τέλος η «ΤΣΙΜΕΝΤΟ- πλατεία» Χρυσοχόου να παραμένει εκεί «χαμογελώντας» μας. Αυτή είναι μια απλή Φωτογραφία της Στιγμής. Μία φωτογραφία που όλοι μας έχουμε χαραγμένη στη μνήμη.

Οδός 25ης Μαρτίου – Σάββατο Μεσημέρι – Μέσα Οκτωβρίου.

Πρόκειται για έναν δρόμο που σφύζει από ζωή, αλλά αποφεύγει κανείς να τον χρησιμοποιήσει, αν αναλογιστεί τα επικίνδυνα σημεία του ασφαλτοτάπητα, τις ανύπαρκτες διαβάσεις, την ανύπαρκτη διαγράμμιση για τον διαχωρισμό των λωρίδων, τις λακούβες που πλέον ο κάθε πολίτης έχει απομνημονεύσει.

Ως συνδυασμός, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν έχουμε αδρανήσει ούτε στιγμή. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αποτελεί την κορωνίδα της πολιτικής που ασκούμε. Μιας πολιτικής που τόσα χρόνια ξέραμε να εφαρμόζουμε με μόνο και κύριο μέλημά μας, την ευκολία στην καθημερινότητά σας. Δεν είμαστε μια σιωπηρή αντιπολίτευση, αλλά μια παρεμβατική αντιπολίτευση με παρεμβάσεις ουσίας, παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας.

Θα είμαστε πάντα μπροστά σε όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ενάντια σε πολιτικές οπισθοδρόμησης. Ενάντια στο φαίνεσθαι και όχι στο είναι.

Είμαστε μαζί, γιατί το δικό μας αύριο, θα τους αφήσει στο χθες.

Με εκτίμηση,
Παντελής Χαροκόπος
Επικεφαλής Ενωτικής Κίνησης Φιλοθέης - Ψυχικού

Δημοσιεύτηκε στο «Info» Οκτωβρίου 2015